



Gosa Gewest Roeselare
Secretariaat
Gerda Verhanneman
Passendaalsestraat 40
8890 Moorslede

'Joodse rituelen en gewoontes' met Katrien Seynaeve

Donderdag, 28 maart 2019

om 14.00 uur

G.C. 'De Bunder



Iepersestraat 52B - 8890 Moorslede

Joodse mensen en vooral de orthodoxe Joden houden de eeuwenlange tradities in ere. Zowel wat betreft de kleding, de voeding, het onderhouden van de sabbat en het vieren van de feesten. Sommige van die rituelen lijken voor een buitenstaander nogal vreemd. Waarom dragen ze een keppeltje? Waarom dragen mannen zwarte kledij? Waarom worden vrouwen kaal geschoren als ze trouwen? Waarom eten ze geen varkensvlees? Wat is de betekenis van koosjer eten? Waarom breken ze een glas bij het huwelijk? Waarom worden jongetjes besneden? Al deze rituelen en gebruiken vinden hun oorsprong in de Joodse bijbel, de Thora. Aan de hand van citaten uit de bijbel wordt het waarom uitgelegd van vele Joodse gebruiken.



***Katrien Seynaeve** studeerde psychologie aan de Gentse universiteit. Belangrijkste inspiratiebronnen voor haar werk zijn persoonlijke lectuur en reizen. Zo ontstond ook haar eerste jeugdboek, 'Vrede nu?' (1985), over de politieke situatie in Israël. Haar jarenlange interesse voor dat onderwerp kon ze toetsen aan een verblijf in het land, waar ze een tijdlang Hebreeuws studeerde.*

Let op! Andere locatie met voldoende parkeergelegenheid.

We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur.

In de pauze kan u genieten van lekkere koffiekoeken met koffie!

Toegang: **Leden € 6,00** - Niet-leden € 8,00, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 20 maart 2019 bij
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82



Gosa Gewest Roeselare
Secretariaat
Gerda Verhanneman
Passendaalsestraat 40
8890 Moorslede

'Joodse rituelen en gewoontes' met Katrien Seynaeve

Donderdag, 28 maart 2019

om 14.00 uur

G.C. 'De Bunder



Iepersestraat 52B - 8890 Moorslede

Joodse mensen en vooral de orthodoxe Joden houden de eeuwenlange tradities in ere. Zowel wat betreft de kleding, de voeding, het onderhouden van de sabbat en het vieren van de feesten. Sommige van die rituelen lijken voor een buitenstaander nogal vreemd. Waarom dragen ze een keppeltje? Waarom dragen mannen zwarte kledij? Waarom worden vrouwen kaal geschoren als ze trouwen? Waarom eten ze geen varkensvlees? Wat is de betekenis van koosjer eten? Waarom breken ze een glas bij het huwelijk? Waarom worden jongetjes besneden? Al deze rituelen en gebruiken vinden hun oorsprong in de Joodse bijbel, de Thora. Aan de hand van citaten uit de bijbel wordt het waarom uitgelegd van vele Joodse gebruiken.



***Katrien Seynaeve** studeerde psychologie aan de Gentse universiteit. Belangrijkste inspiratiebronnen voor haar werk zijn persoonlijke lectuur en reizen. Zo ontstond ook haar eerste jeugdboek, 'Vrede nu?' (1985), over de politieke situatie in Israël. Haar jarenlange interesse voor dat onderwerp kon ze toetsen aan een verblijf in het land, waar ze een tijdlang Hebreeuws studeerde.*

Let op! Andere locatie met voldoende parkeergelegenheid.

We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur.

In de pauze kan u genieten van lekkere koffiekoeken met koffie!

Toegang: **Leden € 6,00** - Niet-leden € 8,00, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 20 maart 2019 bij
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82